

# GOOISCHE VROUW VOOR EEN DAG

hier winkelen en  
wijnen Cheryl, Claire,  
Anouk en Roelien!



TEKST SANDER GROEN FOTOGRAFIE MAARTEN STOLP STYLING STEPHANIE PANDER MIET DANK AAN WWW.THEVILLAGEVOORBURG.NL EN WWW.UWSALONBOOT.NL



Vroeger kon je in deze boerderij je fiets laten maken. Nu een geliefde woonwinkel in Laren.



Croissants als kunstwerkjes in de etalage van Bakkerij Tetteroo.

85

**Huize Morero is verkocht. Alleen nog een bioscoopfilm en dan komt er definitief een einde aan de Gooische avonturen van Cheryl, Claire, Anouk en Roelien. Mooie gelegenheid voor een cabrio-tourtocht door het Gooi.**

“Blijft u een wijntje?” We zitten in het zonnetje bij Rust Wat, een rietgedekt restaurant in het bos bij Blaricum. Deftige dames, Gooische meisjes en bekende Nederlanders achter ons, voor ons een meerpartij vol plompenblaren, kwakende eenden en gakkende ganzen. We bestellen een houtgerijpt chardonnaytje en het is genieten geblazen op dit meest romantische terras van het Gooi.

## designermode en witte wijn

Om de hoek is het huis van Cheryl en Martin Morero en hun zoon Remy Martin. Villa Morero is een riant optrekje met drie slaapkamers met elk een eigen badkamer, een binnenzwembad en een tuin van tweeduizend vierkante meter. De Morero's wonen aan de Melkweg; 's lands duurste villa's met rieten daken en ruime tuinen staan aan een onverhard bospad vol hobbels en kuilen. Ons open boodschappenwagentje houdt er niet van – vind je het gek dat al die Gooische vrouwen een hoogpotige Landrover hebben.

Volkszanger Martin en zijn platinablonde Cheryl zijn echter vertrokken. Onlangs ging de villa voor drieënhalf miljoen van de hand. *Gooische*

*Vrouwen* is niet meer. Vijf seizoenen lang beleefden we de van designermode en witte wijn doorspekte avonturen van de vier vriendinnen mee, maar *Gooische Vrouwen De Film* is het laatste wat we te zien krijgen van Cheryl, Claire, Anouk en Roelien. Hun favoriete lunchadres blijven gelukkig bestaan – een mooie gelegenheid voor een tourtocht per cabrio in de geest van Gooische Vrouwen.

## miljonairsdorp Blaricum

De Porsches en Bentleys vliegen je om de oren op het Achterom en Binnendoor in Blaricum. Wij sturen onze bescheiden cabrio door het milionairsdorp, in Gooische Vrouwen de woonplaats van de Morero's, in werkelijkheid de op twee na rijkste gemeente van Nederland met inwoners als John de Mol, Marco Borsato en Paul de Leeuw. We parkeren voor de deur van de lokale makelaar. De villa's zijn er in de uitverkoop, maar onder het miljoen hoeft je het hier niet te proberen.

De historische dorpskern kan zo op een schilderijtje; aan kronkelende klinkerstraatjes staan achter coniferenhagen en knotwilgen lage boerderijen met rieten daken. Daarin huizen de woonwinkel van interieurstylist



Je miljoenenstulpje stijlvol inrichten? Dan ga je naar Het Arsenal in Naarden.



Meest geziene hond in 't Gooi is de labrador. En die laat je natuurlijk uit op de Blaricummerheide.



Loetje maakt de lekkerste biefstukjes van Nederland.



Nog een 'hondenfauteuil' nodig? Van Dijk is hêt adres.

Achter de poorten liggen de optrekjes van o.a. Paul de Leeuw, John de Mol en Marco Borsato.



Een afzakkertje in srij bij restaurant De Tafelberg, dat zelfs een paardenstal heeft voor gasten!



## au-pairs slaan sushi en champagne in bij de lokale AH, de BN'ers zelf verschuilen zich in het groene bomenbos

list Erik Gutter, een smid voor het smeedijzeren hek voor je oprijlaan, een ijssalon waarvoor 's zomers steevast een lange rij staat en een meester-patissier waar je een tientje neertelt voor vier bonbonnetjes.

### nog een glaasje

Au-pairs slaan sushi en champagne in bij de lokale AH, de BN'ers zelf verschuilen zich in het groene bomenbos. Hun chocoladebruine labradors laten ze uit op de Blaricummerheide en uitblazen doen ze bij restaurant Tafelberg, nog zo'n fijne uitspanning – met behalve een parkeerplaats voor onze cabrio ook een paardenstalling. Ook Willemijn kwam hier graag, Roeliens volopteueze voorgangster die aan het einde van het derde seizoen werd opgeblazen door Tippi Wan. Het terras, dat uitkijkt op de paarse hei, blijkt net zo fijn als op tv. De Bob mag niet meer, maar de passagiers drinken graag nog een glaasje.

### P.C. in het Gooi

Blaricum biedt het hoognodige, maar voor een *shopping spree* reed Cheryl met haar stylist Yari liever naar Laren, een naar het Gooi geteleporteerde P.C. Hoofdstraat. Alles is hier te vinden; van een showpak

van Corneliani voor manlief Martin bij VIP en een cocktailjurkje voor Cheryl zelf bij Anna van Toor tot Yukkies voor een zuurstokroze Ralph Lauren-polo voor zoonlief Remy en Van Dijk voor een bij het interieur passende 'hondenfauteuil' voor Sinatra.

### groentejuwelier

Veel chique winkels uit Amsterdam, zoals Maison de Bonneterie en Skins Cosmetics, hebben hier een filiaal. De Rijt is de Larense versie van de Cornelis Schuijt, met bakkerij Tetteroo voor kleurige macarons, wildhandel Van den Bor voor een vette fazant en Van Mossel, de 'groentejuwelier' van Laren, voor een doosje aardbeien – dat kost zeven euro, maar dan heb je wel de fraaiste aardbeien van het land. 's Zomers een portie poffertjes op de Brink bij Cornelis de Haan, in een honderd jaar oud paviljoen met linnen plafond en kanten gordijnen, of lunchen bij Loetje met een biefstukje ossenhaas en alweer een wijntje; je ziet het Cheryl en Yari zo doen. We rijden nog even naar Naarden voor een wandeling over de vestingwal en een wijntje bij Paul Fagel, dan een mooi ritje door het groene hart voor een vaartocht op de Vecht in een salonboot en voilà: je voelt je op en top Gooische vrouw. ■



Een begrip in Laren: poffertjeskraam De Haan. In de lente weer open.



**bij 'groentejuwelier' Van Mossel betaal je zeven euro voor een doosje aardbeien, maar dan heb je wel de fraaiste aardbeien van het land**

## Gooische Vrouwen De Film

Na vijf seizoenen viel het doek voor *Gooische Vrouwen*, maar er komt een toegift: in de bioscoop kunnen we nog één keer nagenieten van de decadente levens van de vier vriendinnen. Koen Wauters speelt een gastrol als de minnaar van Cheryl, Claire drinkt alleen nog maar spa en ze gaat trouwen. *Gooische Vrouwen De Film* draait vanaf 10 maart in de bios. Het laatste seizoen van de serie is gratis terug te zien op RTLgemist.nl

## Het Zwarte Boekje van Cheryl

- Café-restaurant Rust Wat, Schapendrift 79, Laren, [www.caferestaurantrustwat.nl](http://www.caferestaurantrustwat.nl)
- Restaurant Tafelberg, Oude Naarderweg 2, Blaricum, [www.tafelberg.nl](http://www.tafelberg.nl)
- IJssalon De Hoop, Huizerweg 10, Blaricum, [www.ijssalondehoop.nl](http://www.ijssalondehoop.nl)
- Poffertjeskraam Cornelis de Haan, Brink, Laren, [www.poffertjeskraamlaren.nl](http://www.poffertjeskraamlaren.nl)

## bij de ANWB



**Buitenleven**  
Magazine om bij weg te dromen. Nu 8 nummers voor € 25,- + cadeau!  
Info op [buitenleven.nl](http://buitenleven.nl)



**Logeren in 't Gooi**  
Bed & Breakfast gids met o.a. de mooiste slaappleatzen in het Gooi.  
**Ledenprijs: € 18,95**, niet-leden € 19,95.



**ANWB Fietskaart**  
Uitgebreide fietskaart van 't Gooi, de Heuvelrug en het oosten van Utrecht.  
**Ledenprijs: € 8,50**, niet-leden € 8,95.

Kijk voor meer handige informatie en reisproducten op [anwb.nl/uitgelicht](http://anwb.nl/uitgelicht)